

VERDIEPINGSDIENST 3 OVER DE DORDTSE LEERREGELS



ZONDAGAVOND 2 JUNI 2019
OUDE KERK NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

VOORGANGER:
DS H.I. METHORST

DE VOLGENDE VERDIEPINGSDIENST
IS OP D.V. ZONDAGOGHTEND 7 JULI.

DE HOOFDLIJNEN VAN DE PREEK:

Inleiding

Het kan je zomaar gebeuren: je wilt iets heel graag, maar het gaat niet door. Je verlangt, maar vist achter het net. Omdat er niet betaald is.

Kern

We volgen Hoofdstuk 2 uit de Dordtse Leerregels:

Er moet betaald worden: Gods rechtvaardigheid (art. 2.1)

Er is betaald: Gods barmhartigheid (art. 2.2-2.4)

- Door de dood van de Zoon
 - o Hij is Borg.
 - o Zijn offer is overvloedig (universeel, voor iedereen). Vgl. bijv. Joh. 3: 16 en 1 Tim. 2: 4.
 - o Zijn offer heeft oneindige kracht en waarde:
 - omdat Jezus mens is, God is en de toorn en vloek van God over ons gevoeld heeft.

Leven op rekening van Hem:

- God belooft eeuwig leven door de dood van de Zoon.
 - o Aan iedereen wordt dit beloftevolle Evangelie verkondigd (2.5).
 - Hier ligt ook een missionaire spits: iedereen moet het horen!
- God vraagt geloof: bevel van geloof en bekering. Het werk van de Zoon wordt effectief voor ieder die gelooft.
 - o De sleutel ligt hier opnieuw niet bij de uitverkiezing, maar bij het geloof!
 - o Als je tóch verloren gaat, ligt dat niet aan het offer van Christus, maar aan je ongelooft (2.6).
 - o Het is enkel genade van God (2.7) en geen verdienste van ons. De verzoening komt van de verkiezende God.
- God gaat door (2.9) zolang de wereld bestaat. Vanaf de schepping.
 - o Tevergeefs verzetten de poorten van de hel zich daartegen.
- Wij danken God:
 - o Hij geeft Zich als bruidegom aan de bruid.
 - o De bruid bemint Hem:
 - standvastig
 - onafgebroken
 - nu en altijd

Afsluitend

Verlangt u naar verlossing? Het kan! Er is betaald! 'Zie ik op mezelf, dan kan ik niet behouden worden, zie ik op Christus, dan kan ik niet verloren gaan.'

OM OVER DOOR TE PRATEN:

- Wat blijft u het meeste bij uit deze kerkdienst?
- 'Zie ik op mezelf, dan kan ik niet behouden worden, zie ik op Christus, dan kan ik niet verloren gaan.'
Wat betekenen deze woorden voor u/jou?
- De bruid bemint de bruidegom. De gelovige houdt van Christus. Standvastig, onafgebroken en tot in eeuwigheid. Hoe werd dat in uw/jouw leven zichtbaar? Denk er eens over na hoe u/jij dat vandaag en morgen concreet maakt!

OM UIT HET HOOFD TE LEREN:

1 Timotheüs 2: 4: God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

OM TE ZINGEN: WEERKLANK 162 VERS 1, 2, 3 EN 4 (mel.: Leer mij, O Heer, Uw lijden recht betrachten):

1. Wij danken U, voor Uw verzoenend lijden,
o Lam, dat U voor mij de strijd wou strijden.
U hebt de toorn die over mij moest komen
op U genomen.
2. U droeg voor mij de last van al mijn zonden
Zij sloegen U die gruwelijke wonden.
Opdat ik, Heer, Uw heerlijkheid zou erven
liet God U sterven.
3. Nu U voor mij aan 't kruishout bent gestorven,
mag ik aanvaarden wat U hebt verworven.
De dood heeft nu voor mij, in U herboren
zijn kracht verloren.
4. Heer, leer mij steeds dit wonder te geloven
als rijkste schat, die alles gaat te boven.
Want niets, echt niets, dat blinkt op deze aarde
heeft deze waarde.

OM VERDER TE LEZEN:

- Prof. dr G van den Brink: Dordt in context
- Artikelenserie in de Waarheidsvriend (2018, nr 43-48)
- Prof. dr W. Verboom: De Dordtse Leerregels, een hertaling

ARTIKELEN II-1 T/M II-9, EEN SELECTIE (HERTALING DOOR PROF. DR W. VERBOOM)

II.1 God is niet alleen volkomen barmhartig, maar ook volkomen rechtvaardig. Nu heeft Hij Zich in Zijn Woord zo geopenbaard dat Zijn gerechtigheid eist dat onze zonden, die tegen Zijn oneindig hoge majesteit begaan zijn, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen aan ziel en lichaam gestraft worden. Deze straffen kunnen we niet ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeggedaan wordt.

II.2. Omdat wij die genoegdoening zelf niet kunnen geven, en ons van de toorn van God niet kunnen bevrijden, heeft God uit oneindige barmhartigheid ons Zijn eniggeboren Zoon tot een Borg gegeven. Om voor ons genoegdoening te geven, is Hij voor ons, in onze plaats, tot zonde en tot een vloek aan het kruis geworden.

II.3. Deze dood van de Zoon van God is het enige en volmaakte offer en genoegdoening voor onze zonden, van oneindige kracht en waarde, meer dan voldoende om de zonden van de hele wereld te verzoenen.

II.4. De dood van de Zoon van God is werkelijk van zo'n grote kracht en waarde. Want de persoon die voor ons stierf is niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens, maar ook de eniggeboren Zoon van God, van hetzelfde en oneindige wezen met de Vader en Heilige Geest. Dat moest Hij ook zijn om onze Zaligmaker te kunnen zijn. Bovendien ging Zijn dood gepaard met het ervaren van de toorn van God en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden.

II.5. Verder is het de belofte van het Evangelie dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Deze belofte moet aan alle volken en mensen tot wie God in Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt, zonder onderscheid verkondigd en voorgehouden worden, met het bevel om zich te bekeren en te geloven.

II.6. Dat veel mensen die door het Evangelie geroepen zijn zich niet bekeren en niet in Christus geloven, maar door ongelof verloren gaan, komt niet doordat het offer dat Christus aan het kruis heeft volbracht gebreken zou kennen of niet genoeg zou zijn. Nee, dat is hun eigen schuld.

II.7. Maar zovelen als er oprecht geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die ontvangen deze weldaad alleen uit genade, die hun van eeuwigheid in Christus gegeven is. Deze genade is God aan niemand schuldig.

II.8. Dit belijden wij omdat het volgens het geheel vrije raadsbesluit de genadige wil en het voornemen van God de Vader is geweest, dat de kracht van de kostbare dood van Zijn Zoon, die levend maakt en zaligmaakt, voor alle uitverkorenen geldt.

II.9. Dit raadsbesluit, dat voortkomt uit de eeuwige liefde van God voor de uitverkorenen, is vanaf het begin van de wereld tot nu toe op krachtige wijze uitgevoerd. Tevergeefs verzetten de poorten van de hel zich daartegen. Het zal ook in de toekomst worden uitgevoerd, zodat de uitverkorenen, ieder op zijn tijd, tot één gemeenschap vergaderd zullen worden.

Daardoor zal er altijd een kerk van gelovigen zijn, gefundeerd in het bloed van Christus. Hij heeft, als een bruidegom voor zijn bruid, Zijn leven aan het kruis gegeven. Zij bemint Hem als haar Zaligmaker daardoor standvastig en dient Hem onafgebroken en prijst Hem hier en in alle eeuwigheid.

VRAGEN OF REACTIES:

ds H.I. Methorst, e-mail: himethorst@kliksafe.nl tel. 0180-310602

