

Liturgie



Liturgie voor de eredienst op woensdag 1 januari 2025 om 10:00 in de Oude Kerk.

Voorganger: *ds. G.J. Anker*

Zingen: Psalm 145 (Oude Berijming)

1 O God, mijn God, Gij *aller vorsten* HEER,
Ik zing, verheugd, Uw *groten Naam ter eer!*
Ik zal den *roem van Uwe* majesteit
Verhogen *tot in d' eindlooz'* eeuwigheid;
'k Zal *dag aan dag* U *eer en dank* bewijzen.
De HEER is *groot, al 't schepsel moet Hem* prijzen:
Zijn *grootheid* streeft het *kloekst begrip* te boven
Laat *elk geslacht* Zijn *werk en almacht* loven!

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 118 (Oude Berijming)

7 De HEER is mij tot hulp en sterkte:
Hij is mijn lied, mijn psalmgezing.
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen
Van hulp en heil, ons aangebracht;
Daar zingt men blij, met dankbre psalmen:
'Gods rechterhand doet grote kracht.'

12 Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien *Isrels God* geheiligd heeft.
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 95 (Oude Berijming)

1 Komt, laat ons *samen* Israels HEER,
Den rotssteen van ons heil, met eer,
Met *Godgewijden zang* ontmoeten.
Laat ons *Zijn* gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht,
En *blijde psalmen*, juichend groeten.

4 Want Hij is onze *God*, en wij
Zijn 't volk van *Zijne* heerschappij,
De schapen, die *Zijn* hand wil weiden.
Zo *gij* *Zijn* stem dan heden hoort,
Geloof *Zijn* heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalmen 130 vers 1 - 8

¹ Een pelgrimslied.

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;

² Heere, hoor naar mijn stem.

Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.

³ Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal staande blijven?

⁴ Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.

⁵ Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht *Hem*
en ik hoop op Zijn woord.

⁶ Mijn ziel *wacht* op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.

⁷ Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.

⁸ Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.

Schriftlezing: Romeinen 8 vers 31 - 39

Zesde boetpsalm

Meer dan overwinnaars

³¹ Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

³² Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

³³ Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God *is het* Die rechtvaardigt.

³⁴ Wie *is het* die verdoemt? Christus *is het* Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

³⁵ Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

³⁶ Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.

³⁷ Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

³⁸ Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,

³⁹ noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Zingen: Psalm 77 (Weerklank)

8 Toen uw *felle bliksemschichten*,
huiverend de aard' verlichtten,
beefde overal de grond
bij de stem uit uwe mond.

Door de zee nam U uw wegen;
waar geen pad ooit was gelegen,
daar hebt U uw voet gezet.
Zo hebt U uw volk gered!

9 Niemand kon, toen U 't liet trekken,
uw onzichtbaar spoor ontdekken.

U hebt *Isrel voortgeleid*,
U bracht het in veiligheid.
Zorgzaam, als een goede herder,
voerde U uw schapen verder.
Mozes' en Aärons hand
bracht hen naar 't beloofde land.

Prediking

Zingen: Psalm 130 (Oude Berijming)

3 Ik blijf den HEER verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

4 Hoopt op den HEER, gij vromen;
Is *Israel* in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans *Israel* eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Weerklank 356 (Liederen bij liturgische momenten en bijzondere dagen)

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen