

**Gemeentegesprek n.a.v. de samenvatting van de preek
over Jesaja 38: 1-22 gehouden
op 12 november 2023 in de Oude Kerk en 19 november 2023 in de Nieuwe Kerk
te Nieuwerkerk aan den IJssel**

- ‘Nood leert bidden’. Zó is het niet altijd, want voor sommige mensen is een noodsituatie juist een reden om *niet* te bidden, maar toch zit er wel een kern van waarheid in het gezegde. Bijvoorbeeld iemand, die op zijn levenspad in uiterste nood – in de gevangenis – riep tot God.
- De gelovige koning Hizkia verkeert in een noodsituatie. Nu roept hij tot God. In het gedeelte dat direct voorafgaat wordt verteld, dat Jeruzalem is bevrijd van de Assyrische belegering. Maar uit Jesaja 38: 6 blijkt, dat de stad Jeruzalem nog belegerd wordt door de koning van Assyrië. Wanneer de koning ziek wordt, is dat niet alleen een persoonlijk drama, maar ook voor het land en het volk: hoe kan het volk nu worden geleid? Het gaat wellicht om een infectieziekte, die kennelijk zeer bedreigend was voor Hizkia. In die omstandigheden krijgt Hizkia bezoek van de profeet Jesaja. De profeet heeft een ernstige boodschap voor de koning. ‘*Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven.*’ Dat klinkt ook in ons leven: ‘*memento mori*’. Daarom klinkt óók tegen ons de oproep om je erop voor te bereiden: ‘*regel de zaken van uw huis.*’ Bij het regelen van de zaken kun je denken aan hele praktische zaken, maar ook, dat je er in de relatie met de HEERE God op voorbereidt.
- Hoe reageert koning Hizkia op de mededeling van de profeet? We horen dat Hizkia zijn gezicht naar de muur keert en bidt tot de HEERE. Kennelijk weet Hizkia dat het zin heeft om te bidden. Er is ruimte in de Naam van de HEERE. In het smeekgebed vóór de genezing valt het op, dat koning Hizkia de HEERE God aanroept bij de Naam, waarmee God zich bekend heeft gemaakt. Hij vraagt erom dat de HEERE God zal gedenken, dat hij met een volkomen hart voor Gods aangezicht heeft gewandeld en goed heeft gedaan in de ogen van de HEERE God. Nu moeten we deze woorden wel goed verstaan. Hizkia weet heel erg goed wat het is, om uit genade te leven. In zijn dankgebed zegt hij heel nadrukkelijk, dat de HEERE God zijn zonden achter de rug heeft geworpen, dat de HEERE God hem heeft vergeven en dat hij met God is verzoend. (Jes. 38: 17) In het dankgebed bidt Hizkia erom dat de HEERE God zijn Borg is. (Jes. 38: 14)
- Er is nog iets, dat opvalt in de reactie van koning Hizkia. In het dankgebed brengt Hizkia verschillende emoties onder woorden. Hizkia is heel *verdrietig*. Tegelijkertijd herkent koning Hizkia ook andere emoties, die hij in zijn dankgebed onder woorden brengt. Hizkia kent in zekere zin ook *boosheid*. Dat klinkt er vooral in door, wanneer hij zegt, dat hij de HEERE God als een leeuw heeft ervaren, die erop uit was om zijn beenderen te breken. Voor Hizkia is de HEERE God een tegenstander geworden. Maar de emotie, die het uiteindelijk wint bij koning Hizkia, is het vertrouwen op de HEERE God. Zijn vertrouwen in de HEERE God klinkt door zijn hele gebed heen. Hij kijkt smekend omhoog of de HEERE God als een Borg wil zijn, in het vertrouwen dát de HEERE God het voor hem opneemt. Het is een bittere ervaring om ernstig ziek te zijn. Tegelijkertijd heeft Hizkia in zijn bitterheid ‘vrede’ ervaren. In het Nieuwe Testament zegt de apostel Paulus het zo: ‘wij weten, dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.’ (Rom. 8: 28)
- Dát is misschien nog wel intenser voor Hizkia dan zijn genezing. Want zó gaat de geschiedenis verder. De profeet mag terugkeren naar de koning en tegen hem zeggen, dat hij nog vijftien jaar aan zijn leven toegevoegd krijgt. Hizkia wordt genezen van zijn ziekte. Wonderlijk is het, dat de HEERE God kennelijk zó luistert naar het gebed van de koning, dat Hij daardoor ingrijpt en verandert. Wanneer we bidden heeft dat zin! De HEERE God hoort ons bidden!
- Tegelijkertijd is de levenstijd, die Hizkia ontvangt beperkt. Hij krijgt er vijftien jaar bij. Daarna sterft hij uiteindelijk wel. Onze levenstijd op deze aarde heeft een grens. Dwars daardoor heen mogen we toch vooral vertrouwen op de HEERE God, die onze Borg en Redder wil zijn. Dat zien we het beste in de Heere Jezus Christus. In Hem zijn de woorden uit dit dankgebed van Hizkia werkelijk vervuld. In Christus heeft de HEERE God onze zonden achter zich geworpen. In de Heere Jezus Christus is óók de engel van de dood eruit gehaald. Doordat de Heere Jezus Christus is opgestaan uit de dood en voor eeuwig leeft, mogen ook wij een toekomst vol van hoop hebben, dwars door de dood heen.



Verhalen delen

- Wat raakte je in de (samenvatting van de) preek? Op welke manier heb je Gods boodschap voor je eigen leven verstaan?
- Deel met elkaar verhalen van ziekte en (wellicht wonderlijke) genezing. Of juist wanneer ziekte tot sterven leidde. Wat betekende deze periode in het leven voor jezelf of een dierbare?
- *'Regel de zaken van uw huis'*. Op welke manier bereid je jezelf voor op je levenseinde? Hoe geef je vorm aan 'memento mori'?



Bijbelstudie

- Bekijk de levensweg van koning Hizkia (ca 725 v Chr), zoals beschreven in 2 Koningen 18 tot en met 20. Wat zijn hoogte-en dieptepunten in zijn leven?
- Overweeg de betekenis van de naam HEERE (vgl. Exodus 3: 14). Wat zegt deze Naam over de vrijmoedigheid die koning Hizkia kennelijk ervaart om bij Hem te komen? Hoe ga je om met een gebed om genezing? Wat kun je wél of juist niet bidden?
- Het lijkt erop dat de HEERE God in deze geschiedenis 'van gedachten verandert'. Of zou je het zelf anders zeggen? Ken je meer voorbeelden uit de Bijbel waarin de HEERE God een eerder aangekondigd besluit tóch anders uitvoert? Wat zegt dit over Gods onveranderlijkheid? En over Gods alwetendheid? En over Gods almacht?
- Hizkia zegt tegen de HEERE God, dat hij 'met een volkomen hart' voor Gods aangezicht heeft gewandeld en 'gedaan heeft wat goed is' in Gods ogen. Is dit een pleidooi op 'goede werken' door Hizkia? Hoe rijm je dit met 'leven uit genade'? Hoe zie je zélf het verband tussen 'goede werken' en 'leven uit genade'? Vergelijk de brief van Jakobus.
- Benoem de verschillende emoties, die je tegenkomt in het dankgebed van Hizkia. Welke emoties herken je in je eigen leven?



In Beweging/ Dienen en Delen

- Bedenk wat je als kring kunt betekenen voor (ernstig) zieken uit de gemeente of de omgeving. Bedenk wat je kunt betekenen voor de Hospice Care in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hoe kun je bewoners als kring en begeleiders bemoedigen?
- In de inleiding werd het voorbeeld gegeven van een gedetineerde, die tijdens een dieptepunt in zijn leven, een ommekeer beleefde. Wat kun je persoonlijk of als kring betekenen voor gedetineerden?



Wereldkerk

Op welke manier gaan christenen in andere werelddelen om met de dood? Wat kunnen wij van broeders en zusters in de wereldkerk leren?



Lied

Zing met elkaar Psalm 116, een lied van redding uit nood. Beluister eventueel ook de versie van 'Psalmen voor Nu'. Ook Psalm 130 bezingt redding uit grote benauwdheid. Liederen van vertrouwen in ziekte en zorg zijn bijvoorbeeld WeerKlank 501 (Beveel gerust uw wegen), 506 (In tijden van nood, van tranen en rouw) en 508 (Mijn God, ik weet dat ik zal sterven)

Gebed



- Dank voor degenen die – soms op wonderlijke wijze – zijn genezen van een ziekte.
- Bid voor de zieken in de gemeente en voor anderen die ziek zijn
- Bid voor mensen, die weten dat hun levenseinde nadert
- Bid om kracht en wijsheid, om – midden in het leven – voorbereidingen te treffen voor het overlijden.