

*Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn
Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.
Hebreeën 6:10*

Aan alle betrokken gemeenten en aan alle vrijwilligers/sponsors
van het Diaconaal Project SAS in Le Vigan,

Bovenstaande tekst ontvingen we van verschillende gemeenteleden in Le Vigan tijdens de werkzaamheden vanaf begin september in de pastorie en het Biblio Café SAS. Het geeft iets weer van de grote dankbaarheid die er is in deze kleine gemeente voor al het werk dat er gedurende ruim zeven weken is verzet door de 80 vrijwilligers uit zeven Nederlandse gemeenten.

Het is voor hen niet in woorden uit te drukken hoe ze de tijd met jullie hebben ervaren. Het heeft hen bemoedigd en aangespoord om vol te houden en te letten op het werk van God wereldwijd en ook in de gemeente van Le Vigan. God is hen niet vergeten.

We zien terug op een bijzondere tijd met elkaar. Wat is er in korte tijd ook veel gedaan.

Heel veel dank voor alle inzet, betrokkenheid, liefde, geduld, volharding, geloof en gebed om dit prachtige project tot een goed einde te kunnen brengen. Dank ook voor alle financiële steun vanuit de betrokken gemeenten. Wat was het mooi om te zien hoe gemeenten acties voerden en met elkaar de schouders eronder hebben gezet. Bijzonder om te vermelden dat al het gedoneerde geld precies toereikend is geweest om alle onkosten te kunnen betalen!

Dank aan God die dit alles mogelijk heeft gemaakt.

De kerkenraad van Le Vigan wil jullie ook graag persoonlijk bedanken:

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Efeze 3:20-21

Beste broeders en zusters,

Dankzij uw aanwezigheid, uw hulp, uw werk, uw trouw en door te reageren op wat God van u voor ons vroeg, hebben we sterk de genade van God ervaren en Zijn handelen in zijn wereldwijde kerk en in Le Vigan. Hoe kunnen we onze dankbaarheid woorden geven? God heeft meer gedaan/verder gehandeld dan wij ons menselijkerwijs hadden kunnen voorstellen. We hebben een oneindig grote God, die ons laat deelnemen aan Zijn werk; jullie namen deel aan Zijn werk en zijn door Hem geleid om bij ons te komen. U bent een getuigenis geweest van de aanwezigheid van God en u bent voor ons een voorbeeld geweest van vrijgevigheid, vreugde in dienstbaarheid, efficiëntie, doorzettingsvermogen en nederigheid. U hebt ons uw grote ijver voor Christus en zijn kerk meegedeeld.

We hopen uw getuigenis voort te mogen zetten door ook zelf getuigen te zijn van Zijn genade in het Biblio Café SAS en in heel Le Vigan. We zijn ook dankbaar en verheugd dat we nu gebruik kunnen maken van een prachtige pastorie waar het goed is om samen te komen voor vergaderingen, trainingen en broederlijke maaltijden. Het is er zo mooi en heerlijk warm.

We hebben nu appartementen waar ook studenten in opleiding en anderen die de gemeente en SAS willen komen helpen, kunnen wonen zonder last te hebben van de kou of hoge rekeningen.

Wij zijn God en jullie allen oneindig dankbaar voor de inzet en toewijding die jullie hebben getoond!

Wij hopen en bidden dat de banden die tussen ons en uw gemeenten in de Heere zijn gegroeid, duurzaam zullen zijn. Dat ze werkelijkheid worden door gemeenschappelijke projecten en uitwisselingen tussen uw gemeenten en ons en door onze vreugde en ons verdriet te delen, in dezelfde Geest, voorbij de grenzen van de taal.

Het zou voor ons een vreugde zijn jullie weer onder ons te zien!

Met al onze broederlijke genegenheid,
namens de kerkenraad en de gemeenteleden van de ERE Le Vigan.

Ds. Serge Regruto

