

Liturgie



Liturgie voor de eredienst op zondag 16 maart 2025 om 09:30 in de Nieuwe Kerk.

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom

Zingen: Psalm 42 (Oude Berijming)

2 k Heb mijn tranen, onder 't klagen,
Tot mijn spijze, dag en nacht;
Daar mij spotters durven vragen;
'Waar is God, dien gij verwacht?',
Mijn benauwde ziel versmelt,
Als zij zich voor ogen stelt,
Hoe ik onder stem en snaren,
Feest hield met Gods blijde scharen.

3 O mijn ziel, wat buigt g' U neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwisslen in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn Naam nog loven.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 115 (De Nieuwe Psalmberijming)

4 De HEER kijkt naar ons om, Hij doet ons goed.
Hij zegent ons, zegent in overvloed
wie dankbaar met Hem leven.
De Heer die lucht en land heeft voortgebracht
zal trouw aan jou en aan je nageslacht
zijn rijke zegen geven.

5 De hemel is de hemel van de HEER.
Van daaruit ziet Hij op de aarde neer,
die ons is toegewezen.
De doden brengen Hem hun lofzang niet
wij eren Hem voor altijd met een lied:
de HEER, Hij wordt geprezen!

Lezing van de Wet

Zingen: Psalm 16 (De Nieuwe Psalmberijming)

2 U vult mijn beker, wat een overvloed!
Een prachtig land is voor mij uitgemeten.
Uzelf bent mijn bezit, HEER, U bent goed.
U geeft mij inzicht, U vormt mijn geweten.
Steeds kijk ik naar U op: U zult mij leiden.
Ik struikel nooit, want U staat mij terzijde.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Lukas 22 vers 31 - 34

Petrus gewaarschuwd

³¹ En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u *allen* opgeëist om te ziften als de tarwe.

³² Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk *dan* uw broeders.

³³ En hij zei tegen Hem: Heere, met U ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan.

³⁴ Maar Hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u Mij kent.

Schriftlezing: Lukas 22 vers 47 - 62

Gevangenneming van Jezus

⁴⁷ En terwijl Hij nog sprak, zie, een menigte; en een van de twaalf, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om Hem te kussen.

⁴⁸ En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon des mensen met een kus?

⁴⁹ En toen zij die bij Hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen Hem: Heere, zullen wij *er* met het zwaard *op in* slaan?

⁵⁰ En een van hen trof de dienaar van de hogepriester en sloeg *hem* zijn rechteroor af.

⁵¹ Maar Jezus antwoordde en zei: Laat *hen* tot hiertoe begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas hem.

⁵² En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op Hem afgekomen waren: Bent u eropuit gegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger?

⁵³ Toen Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis.

Verloochening van Petrus

⁵⁴ En zij namen Hem gevangen en voerden *Hem weg* en brachten Hem in het huis van de hogepriester. En Petrus volgde op een afstand.

⁵⁵ En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats, en zij samen *daaromheen* waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten.

⁵⁶ En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht: Ook hij was bij Hem.

⁵⁷ Maar hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet.

⁵⁸ En kort daarna zag een ander hem en zei: Ook u bent *een* van hen. Maar Petrus zei: Mens, *dat* ben ik niet.

⁵⁹ En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid: Het is werkelijk waar, ook hij was bij Hem, want hij is ook een Galileeër.

⁶⁰ Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan.

⁶¹ En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben.

⁶² En Petrus ging naar buiten en hilde bitter.

Kinderlied: Op Toonhoogte 429 (Heel alleen in de hof)

1 Heel alleen in de hof,
zo alleen knielt de Heer.
Donker is het om Hem heen,
er is niemand meer.

(Refrein)

Refrein

Geef Mij hoop en geef Mij kracht
om te doen wat U wilt.

Geef Mij hoop en geef Mij kracht
om te gaan door de nacht.

2 Heel verdrietig en bang,
zo alleen vecht de Heer
Help mij, Vader geef mij kracht,
want Ik kan niet meer.

(Refrein)

3 Heel alleen in de hof,
zo alleen gaat de Heer.

Om te sterven aan het kruis,

Hij bidt nog een keer:

(Refrein)

Zingen: Op Toonhoogte 119 (Jezus, leven van mijn leven)

1 Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielenood,
opdat ik niet hoop'loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

3 Heer, verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,
die mijn boeien hebt ontbonden,
en voor God mij vrijgekocht,
ik, onrein in schuld verloren,
ben opnieuw in U geboren:
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bitt're bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Prediking n.a.v. "En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan." Lukas 22: 61

Thema: Aan één blik genoeg

Zingen: Op Toonhoogte 131 (Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem)

1 Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisig Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

2 Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: 'Het is volbracht'.

(Refrein)

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

3 In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

(Refrein)

4 En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

(Refrein)

Uw genade is mij genoeg.) 2x

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 46 (Oude Berijming)

6 De *HEER*, de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren;
De *HEER*, de God van Jacobs zaad,
Is ons een burg, een toeverlaat.

Zegen