

Liturgie



Liturgie voor de eredienst op zondag 9 maart 2025 om 17:00 in de Nieuwe Kerk.

Voorganger: *ds. J.W. Sparreboom*

Zingen: Psalm 141 (Oude Berijming)

3 Zet, *HEER*, een wacht voor *mijne* lippen;
Behoed de deuren van *mijn* mond,
Opdat ik mij, tot *genen* stond,
Iets *onbedachtzaams laat' ontglippen*.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 119 (De Nieuwe Psalmberijming)

22 Laaghartig graven zij voor mij een kuil,
de trotse mensen die mij steeds bestoken.
Uw woord is goed, hun woord is vals en vuil.
Ik heb in nood niet met uw wet gebroken.
Geef mij weer leven, God bij wie ik schuil,
dan houd ik mij aan wat U hebt gesproken.

27 Over mijn pad verspreidt uw woord zijn licht;
het is een lamp die mij de weg blijft wijzen.
Ik heb mijzelf tot trouw aan U verplicht.
Laat mij uit mijn ellende toch herrijzen.
Aanvaard de woorden die ik tot U richt.
Leer mij wat uw geboden van mij eisen.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 111 (De Nieuwe Psalmberijming)

1 Met heel mijn hart prijs ik de HEER.
Groots is zijn werk, aan Hem de eer!
Ik zal in zijn gemeente zingen.
Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan:
zijn macht is groot, zijn recht blijft staan.
De HEER doet schitterende dingen.

3 De HEER is eerlijk en oprecht
in wat Hij doet, in wat Hij zegt.
Hij gaf zijn wet voor alle tijden.
Bij zijn verbond hoort zijn bevel
voor het verlorene Israël:
zijn woord moet hen voortdurend leiden.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Spreuken 15 vers 1 - 4

Vruchten van wijsheid en van ongerechtigheid

¹ Een zacht antwoord keert woede af,
maar een krenkend woord wekt toorn op.

² De tong van wijzen maakt kennis goed,
maar de mond van dwazen vloeit over van dwaasheid.

³ De ogen van de HEERE zijn op elke plaats:
ze slaan slechte en goede *mensen* gade.

⁴ Het medicijn van de tong is een boom des levens,
maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.

Schriftlezing: Efeziërs 4 vers 17 - 32

De oude en de nieuwe mens

¹⁷ Dit zeg ik dan en getuig *ervan* in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken,

¹⁸ verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart.

¹⁹ Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.

²⁰ Maar u hebt Christus zo niet leren kennen,

²¹ als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is,

²² *namelijk* dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten,

²³ en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken,

²⁴ en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig *het beeld* van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

²⁵ Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar.

²⁶ Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid,

²⁷ en geef de duivel geen plaats.

²⁸ Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om *iets* te kunnen delen met wie gebrek heeft.

²⁹ Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar *wel* iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.

³⁰ En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

³¹ Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid,

³² maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk *en* barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

Heidelbergse Catechismus, Zondag 43

Vraag 112: Wat eist God in het negende gebod?

Antwoord: Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai en geen kwaadspreker of lasteraar ben. Dat ik ook niemand lichtvaardig en onverhoord veroordeel of help veroordelen.

Maar dat ik alle liegen en bedriegen als echt duivelswerk vermijd, als ik tenminste de zware toorn van God niet op mij laden wil.

Verder dat ik in rechtszaken en in alle andere handelingen de waarheid liefheb, oprecht spreek en belijd en ook de eer en goede naam van mijn naaste zoveel ik kan verdedig en bevorder.

Zingen: Op Toonhoogte 233 (Spreek, o Heer, door uw heilig Woord)

1 Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaaï uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

2 Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

3 Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:)
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.)

2x
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,)
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.)

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Prediking

n.a.v. "U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste." Exodus 20: 16 en "Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar." Efeze 4: 25

Zingen: Op Toonhoogte 237 (Woord, voor ons geschreven)

1 Woord, voor ons geschreven,
door God ingegeven,
brief aan ons gericht,
wie uw boodschap lezen,
worden onderwezen,
zien Gods aangezicht.
Steeds zijt gij ons heel nabij,
rijke onvermoede, schatten
blijkt gij te bevatten.

4 Woord van den beginne,
Woord dat overwinnend
door de wereld gaat,
zie vervolgden vluchten,
hoor gevang'nen zuchten,
schenk hen rust en raad.
Woord zo goed, geef nieuwe moed,
leer hen in een vast vertrouwen
weer de handen vouwen.

5 Licht op onze paden,
norm voor onze daden,
lamp voor onze voet,
wil in ons ook werken,
dagelijks ons sterken
met het brood dat voedt.
Woord, geschied, word stem en lied,
laat in lofzang heel ons leven
op u antwoord geven.

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 146 (Oude Berijming)

8 't Is de *HEER van alle* heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor *eeuwig zal* regeren
Van *geslachte tot* geslacht.
Sion, *zing uw God ter* eer!
Prijs Zijn *grootheid; loof den* HEER.

Zegen